



6 PRAKTIJEN & VERWERKINGSVRAGEN

Een bezinning op een vraag over wat de kerk zou moeten zijn, komt natuurlijk ergens vandaan. Het komt voort uit een verlangen naar ruimte, eenheid en steun. Maar ook naar geloofsopbouw, de leiding van de Geest en een perspectief van hoop. Is de kerk nog steeds de plek die dit kan bieden? Over deze vraag is nagedacht tijdens de eerste twee werkconferenties in 2017 en 2018 met gemeenteleden en predikanten en leverde het volgende op:



HOOFDGEDACHTEN, ZES PRAKTIJEN

De kerk van Christus is een levende kerk. Een kerk die inademt en uitademt. De kerk is daarbij allereerst het lichaam van Christus en vervolgens ook een gemeenschap van heiligen. Deze hoofdgedachte leidt tot zes praktijken.

1. Ontmoeting met God (eredienst) - inademen!

De kerk is de plaats waar we God kunnen ontmoeten, in Woord en Geest, geconcentreerd in de eredienst, waar de sacramenten dit verkeer met God verdiepen. Dat besef mag scherper, levendiger, sterker, in de verwachting van Gods Geest.

2. Vertrouwen op de kracht van genade (geloof) - inademen!

De kerk sterkt ons geloof in de reddende en verlossende kracht van Gods genade en leert ons daarop te vertrouwen. Bij alle aanvechtingen en besef van eigen onmacht en kleinheid wil God in Jezus Christus naast ons staan en laten groeien in geloof.

3. Toegewijd leven (gebed, offer) - inademen en uitademen!

De kerk rust toe om God te dienen in alle praktijken van ons leven (in de kerk en in de samenleving). Zo richten we ons op Hem met overgave en wijden we ons bestaan toe aan Koning Christus op zondag en door de week, in ons werk en ons privébestaan.

4. Levende gemeenschappen door de Geest (liefde) - uitademen!

De kerk is een gemeenschap en sticht gemeenschap, in allerlei vorm. Laat de liefde ons verbinden en sterk maken. Laat de band met Christus ons tot een sprekende gemeenschap maken. Daarin staan gelovigen elkaar bij en reiken uit naar hun burens, collega's en omgeving.

5. Teken van iets 'geheel anders' (nieuwe levensstijl) - uitademen!

De kerk rust toe om een andere levensstijl te vertonen in onze wereld en westerse welvaartsmaatschappij. Laten christenen de bringers zijn van shalom en voorbeelden van een goede omgang met elkaar en met de wereld.

6. Voorbeelden in dienst en leiderschap (alle gaven) - uitademen!

De kerk ziet en waardeert mensen om wie ze zijn en erkent hun gaven. Hierbij hoort aanmoediging tot onderling voorbeeldgedrag, dienst aan elkaar en transparant (gedeeld) leiderschap.

EEN LEVENDE KERK

Uitgangspunt bij de start van Kerk2030 was de vraag: hoe ziet de kerk er in 2030 uit? Wat heeft de kerk nodig om te blijven inademen en uitademen, of zelfs een nieuwe impuls te geven aan ons geloofsleven? De bezinning op deze vragen heeft bovenstaande zes praktijken opgeleverd die de afgelopen twee jaar zijn getoetst tijdens het pilot GLOW-traject van Kerk2030. Zouden deze zes praktijken kunnen bijdragen aan een levende kerk? Hoe denk jij daarover?



VERWERKINGSVRAGEN

Hieronder vind je een aantal vragen dat je kan helpen bij het vormgeven van je gedachten hierover:

1. Als je de zes praktijken zou moeten rangschikken op basis van welke je het belangrijkste vindt en welke minder belangrijk; hoe zou jouw lijstje er dan uitzien?
2. Welke van de zes praktijken staat bij jou bovenaan en waarom?
3. Zou je een aantal concrete uitwerkingen kunnen bedenken die aan deze praktijk invulling kan geven?
4. Welke praktijk is volgens jou niet van meerwaarde voor een toekomstbestendige kerk? Waarom?
5. Zijn er praktijken die je nog zou willen toevoegen?
6. Vind je het noodzakelijk dat de kerk zich gaat (her)bezinnen op hoe zij wil/kan bijdragen aan het versterken van het geloofsleven (inademen) en de dienst aan de maatschappij (uitademen)? Waarom wel/niet?
7. Zo ja, op welke manier zou dat het beste kunnen volgens jou?